

**PENSIONISTEN SUSANNE
HJEMSØGES AF
BOLIGSKATTER side 15**

**MAN SKAL TAGE
ANSVAR FOR DET
LIV, MAN ØNSKER**
Stort interview med Ahmad Mahmoud side 10

TEMA
KONSERVATIVE VISIONER FOR
MERE TRYGHED OG FLERE MULIGHEDER

VISION 2034

*Naturen er større end os,
vigtigere end os, og den
overlever os* side 20

Den konservative

folketingsgruppe



METTE ABILDGAARD

BRIAN MIKKELSEN

SØREN PAPE

NASER KHADER

RASMUS JARLOV

MAI MERCADO

Politisk HORIZONT

Ansvarshavende redaktør: Søren Vandsø

Redaktør: Alexander Tolstrup

I redaktionen: Den konservative folketingsgruppe,
Peter Utzon Berg, Morten Scheelsbeck, Simon Merrild
Lyngsø, Caroline Tøxen og Peter Lemmich

Layout: Peter Lemmich og Tine Faurholdt

Tryk: Degn Grafisk

Illustrationer: Westring kbh, Peter Lemmich, m.fl.

Forsidefoto: Andreas Houmann

Bagsidefoto: Michael Altschul

Afsluttet redaktion: 13. september 2016

Politisk Horisont

Det Konservative Folkeparti

Christiansborg, 1240 København K

E-mail info@konservative.dk

STØTTET AF
EUROPA
nævnet

INDHOLD

VISIONER FOR DANMARK I ÅR 2034

- 08 Et stærkt politi og en respektindgydende retspolitik
- 12 Borgere med ben i næsen og virksomheder med vokseværk
- 18 Et grønt Danmark
- 24 Danskerne er et sammenhængende folk
- 28 Faglighed og dannelse
- 32 Et solidt og solidarisk forsvar
- 38 Danske verdensborgere

PERSONER OG PERSPEKTIV

- 10 Interview: Man skal tage ansvar for det liv, man ønsker
- 15 Interview: Pensionisten Susanne hjemsøges af boligskatter
- 20 Kongegegen – 1500 års danmarkshistorie
- 31 Voxpop: Hverdag og fritidsdrømme
- 34 Interview: Forsvar for fællesskabet



Vi har en vision om et bedre Danmark. En drøm om vores fremtidige land. Vi skal turde tænke store tanker om, hvad vi ønsker for fremtidens Danmark og de generationer, der kommer efter os.

Fælles velfærd skabes af alle

At overtage et samfund fra tidligere generationer er som at overtage en slægtsgård. Alting skal ikke skiftes ud fra første dag. Det hele skal ikke pludselig vendes på hovedet. Men alting skal passes ordentligt og redeligt. Og nogle ting skal også kærligt og nænsomt administreres anderledes, modereres på ny og moderniseres helt, så vores egne børn en dag kan overtage et hjem, der stadig emmer af den velkendte tryghed og samtidig har plads til nye generationers muligheder.

Vi ønsker et Danmark, hvor vi danskere hver især tager initiativer – ikke mindst i det private erhvervs- liv og som selvstændige iværksættere – og hvor vi hver især løfter alt, hvad vi kan, så velfærd for alle skabes af alle.

Danmark tilhører vores børn

I 2034 kan alle, der bliver født i 2016, puste 18 lys ud på lagkagen. De bliver myndige, de får stemmeret og de begynder at overtage det samfund, som vi og generationerne før os har bygget op.

De næste sider er en vision af det samfund, som vi gerne vil give videre. Det er et samfund med tryghed for alle danskere og muligheder for dem, der har respekt for hårdt arbejde, præciseret i seks hovedområder,

der udgør fundamentet for det Danmark, vi ønsker os.

Moralsk saltvandsindsprøjtning

Vi drømmer om et Danmark, hvor enhver borger kan føle sig tryk – både i fællesskabet i det offentlige rum og bag hjemmets fire vægge. Et samfund, hvor enhver, som smøger ærmerne op, har muligheder. Det kræver, at vi gør tingene lidt anderledes. Vi skal have en moralsk saltvandsindsprøjtning. Værdier som ordentlighed, arbejdsomhed, respekt for vores næste og stolthed over landet skal igen være bærende.

Drømmen om Danmark

Vi kan skabe et bedre Danmark, der sikrer tryghed og muligheder for alle. Et Danmark, hvor hjerte og sund fornuft følges ad. Danmark hænger kun sammen, hvis vi tager os af dem, som ikke kan klare sig selv. Hvis vi værner om vores kulturelle institutioner, dyrker vores rige natur og historie. Hvis vi er åbne for omverdenen. Hvis vi støtter vores soldater – lige fra de vinker farvel, til de omfavner familien igen. Hvis oplyste borgere kan leve frit med ansvar for deres eget liv. Hvor tradition og innovation kører parløb. Hvor staten løfter dem med helt særlige behov, men lader den selvstændige dansker være i fred.

Og hvor vi værner om danskernes dannelse. For et land uden markante kunstnere og forfattere, uden stor-slåede teatre, uden tankevækkende museer og uden mulighed for møder med historien er ikke en nation.

Fremtidens Danmark er også et barmhjertigt Danmark. Et land, hvor de af os, som ender i nød, møder omsorg, hvor uheldige får en håndsrækning, hvor galt afmarcherede vises til rette, og hvor nedbrudte får en chance mere. Men vi tror også på det personlige ansvar. Enhver, som kan klare sig selv, skal. Det kan virke hårdt, hvis man end ikke har oplevet selvrespekt. Men det er den modenhed, som giver os overskud til i fællesskab at hjælpe de vitterligt ramte langt bedre end i dag.

Sådan ser vores Danmark ud. Over de næste sider folder det sig ud. Vores visioner for fremtiden og fortællinger fra dagens Danmark.

God læselyst!

Søren Pape Poulsen



2034

ET STÆRKT POLITI OG EN RESPEKTINDGYDENDE RETSPOLITIK

Tryghed er en forudsætning for, at vi kan leve et godt og lykkeligt liv.

Derfor er opretholdelsen af lov og orden styrket i 2034. Poli ti skal have styrke, tid og overskud til at være i øjenhøjde med borgerne. Betjentene ånder de kriminelle i nakken. Alle typer forbrydelser bekæmpes konsekvent.

af
FOLKETINGSGRUPPEN
foto
RASMUS DEGNBOL

Konsekvente straffe

Samfundet er altid – altid – på offerets side. Hensynet til ofrets rettigheder står foran hensynet til den kriminelle. Straffen for grov kriminalitet er skærpet. Minimumsstraffe for blandt andet voldtægt er indført, og det er sværere at opnå prøveløsladelse, hvis man for eksempel har begået organiseret og/eller personfarlig kriminalitet. Der findes ikke en eneste organiseret bande i Danmark i 2034. At være gangster er ikke længere en karrieremulighed.

I 2034 sidder der ingen udenlandske kriminelle i danske fængsler. De sendes retur til deres hjemlande umiddelbart efter domsafsigelsen, og det er den absolutte undtagelse, at personer, som ikke er danske statsborgere, afsønes i et dansk fængsel.

Det trygge hjem

Et indbrud kan ryste alle i familien. Indsatsen over for

indbrudskriminalitet har et markant større fokus i 2034. Indbrud i privat bolig udløser, som minimum, en ubetinget fængselsstraf. Samtidigt er borgernes retssikkerhed styrket. Det er et konservativt grundprincip, at hjemmet er ukrænkeligt. Derfor kan ingen myndighed i 2034 marchere direkte ind i danskernes private hjem eller have uden en dommerkendelse.

Racisme- og blasfemiparagrafferne er væk

Langt fra alle konflikter løses via straf og lovgivning. Nedsættende og kraftige ytringer henvendt til en bestemt gruppe i samfundet skal enten mødes med tavshed eller med de rette argumenter – ikke med opslidende og ofte meningsløse retssager ved domstolene. Den eneste undtagelse er, når der opfordres til voldelige handlinger. Forbud mod at ytre sig hører slet ikke hjemme i et ordentligt civilsamfund. Racisme- og blasfemiparagrafferne er derfor afskaffet i 2034. Til gengæld er danskerne så optagede af at kæmpe for demokrati og frihed, at de taler racismen midt imod. Islamister, autonome og nynazister: Skam jer!

Med børnene i centrum

Et lille barn er den mest værdifulde aktie i kærlighedens portefølje. Men det er også samfundets mest sårbare investering. Derfor ønsker vi, at børnene og deres familier

slipper så smertefrit som muligt igennem skilsmisser, sager om forældremyndighed, bodeling og andre retslige tvister. I 2034 ordnes det hele ved en særlig familiedomstol, hvor de juridiske eksperter også er eksperter i familiernes forhold og i, hvordan konflikter minimeres. Og så værner vi om familien, så en skilsmisse altid sker efter grundig overvejelser og ikke i affektion med to klik på internettet.

Unge møder kærlighed – og konsekvens

Børn skal aldrig bag tremmer. Aldrig. Men teenagere på samfundets kant skal vide, at hverken de eller deres opførelse er os ligegyldig. I 2034 mødes unge kriminelle med langt mere konsekvens og med en mere målrettet, kærlig hånd. Der er indført en ungdomsdomstol, hvor alle sager med 12-17-årige bliver behandlet, og hvor man kan blive idømt alt lige fra samfundstjeneste til uddannelse.

Straf og konsekvens hænger også sammen med resocialisering. Afsoningen bruges fornuftigt til uddannelse, jobtræning eller misbrugsafvænnning. Det styrker mulighederne for en lovlydig tilværelse efterfølgende. Resocialisering er godt for det øvrige samfund og prioriteres højere i 2034. Der er samlet set mindre kriminalitet i det danske samfund i 2034 og dermed færre indsatte i de danske fængsler.

MAN SKAL TAGE ANSVAR FOR AT FÅ DET LIV, MAN ØNSKER

Interview med Ahmad Mahmoud

Interview af
SIMON MERRILD LYNGSØ
Foto
MARTIN LEHMANN / POLFOTO

Han bider mærke i, at jeg ringer med hemmeligt nummer. Det gør han, fordi det har kostet at byde ind med noget i debatten, som han siger. Ahmad Mahmoud, forfatter til bogen *Sort Land* – fortællinger fra ghettoen, der beskriver hans opvækst i et parallelsamfund i Danmark, bliver stadig udsat for chikane og trusler. Fra alle, der er frustrerede eller ikke føler sig hørt. Nogle er danskere med meget højre- eller venstreorienterede holdninger. Andre er fra ghettomiljøet.

”Jeg tager et opgør med offerrollen. Vi skal tage ansvaret for vores liv tilbage. For jeg har ikke tid til, at den hvide mand kommer og redder mig, og jeg har ikke tænkt mig at spille min tid. Der er gået over 30 år, og der er da gjort nogle fremskridt med integrationen. Men der er jo stadig problemer med parallelsamfund, der lukker sig om sig selv, og med kriminalitet og vold mod kvinder.”

Ahmad Mahmoud er i gang. Efter få sekunders høflig samtale brænder ilden i den 28-årige mand

med dansk-palæstinensisk baggrund. Det her er et vigtigt emne for den unge mand, der er opvokset i Askerød, som netop er kommet på den officielle ghettoliste.

”En del af grunden til, at der er flere indvandrerkvinder på krisehjem, er, at man prioriterer at hjælpe dem over danske kvinder. For de danske kvinder har et netværk. Det er ikke hele forklaringen, men jeg synes, at man skal spørge sig selv, hvorfor indvandrerkvinderne ikke har et socialt netværk. Det har de ikke, fordi de handler ind i ghettoen, bor i ghettoen og deres børn går i skole sammen med børn med samme baggrund som dem selv. Det giver kulturel indavl. En kultur, der ikke udvikler sig rådner.”

“**Jeg tager et opgør med offerrollen. Vi skal tage ansvaret for vores liv tilbage.**”

Ghettoen giver et forvrænget billede af virkeligheden

Ifølge Ahmad Mahmoud er det ikke kun danskerne, der taber på, at der er ghettoer og parallelsamfund i Danmark.

”En hel generation vokser op og tror, at det er sådan, verden ser ud. Jeg har talt med nogle unge, som tror, der bor tre millioner personer med anden etnisk baggrund end dansk i Danmark. Når jeg spørger, hvorfor de tror det, svarer de, at sådan ser skolen jo ud. Og det er rigtigt, i ghettoen er der 75-95 procent etniske børn. De er ikke i berøring med dansk kultur, og så lærer de ikke, hvad det er,” siger Ahmad Mahmoud og fortsætter:

”I 1990'erne troede man, at det var godt for flygtninge og indvandrere, at man fik dem til at bo sammen. For så havde de nogen, der mindede om dem selv tæt på. Så regnede man med, at integrationen ligesom kom af sig selv, hvis de fik lidt ro.”

Adspurg, hvad der konkret bør ske med ghettoerne i dag, er svaret, at de skal opløses. Beboerne skal tvangsflyttes, de skal deltage i fritidslivet sammen med pæredanske fodbold-

Når systemet tager fuldstændigt over, resulterer det i mennesker, der ikke kan tage vare på sig selv. De mister magten over deres eget liv, fordi man vænner dem til, at de ikke skal tage ansvar eller beslutninger.

Ahmad Mahmoud

spillere, og børnene skal gå i skoler, som afspejler det danske samfund. For berøringen med det danske samfund er essentiel. Ghettoen kan ikke tilbyde det samme gode liv, som eksempelvis landdistrikterne kan. Og der kunne mange passende flyttes ud, mener Ahmad Mahmoud.

Indretter sig efter systemet

Det kan lyde som en situation fra et kommunistisk land. Men Ahmad Mahmoud forklarer, at han selv forventede, at kommunen ville finde en lejlighed til ham, da han som 18-årig ville flytte hjemmefra.

”Jeg blev meget vred og frustreret, da de sagde, at det var mit eget ansvar. For hele mit liv havde jeg fået at vide, at man skulle gå på kommunen med sine problemer. Det gjorde mine forældre. Og så svigtede kommunen mig, og det blev jeg vred over.”

Ahmad Mahmoud er ansat i Novo Nordisk, og han har med egne ord taget ansvar for sit eget liv. Men han forklarer, at han i sit møde med kommunen som 18-årig kunne være blevet tabt på gulvet. Han henviser til en

indre kampgejst som forklaring på, at han den dag i dag klarer sig godt. Det er måske også i det lys, at man skal forstå en del af Ahmad Mahmouds opsang til ghettoen. Viljen, vedholdenhed og troen på, at et bedre liv kunne lade sig gøre, har skabt den succes, han har i dag. Og han har lært en lektie om samfundets indretning:

”Når systemet tager fuldstændigt over, resulterer det i mennesker, der ikke kan tage vare på sig selv. De mister magten over deres eget liv, fordi man vænner dem til, at de ikke skal tage ansvar eller beslutninger. På en måde bliver de curlingbørn. Så det er ikke kun i Whiskybæltet, der er curlingbørn.”

Kom videre ved at droppe offerrollen

Ingen skæbne kan dog defineres helt af en dansk kommune, og man kan bryde med den defaultisme, som ifølge Ahmad Mahmoud præger dele af ghettomiljøet. Han understreger, at han ikke er ekspert i andet end sine egne oplevelser.

”Jeg er træt af kommentarerne fra indvandrere om, at den ene eller anden er racist, hvis de ikke vil ansæt-

te vedkommende. Det gør heller ikke noget godt for indvandrere i Danmark. Hvis jeg havde troet på de historier, ville jeg aldrig have søgt min første praktikstilling. Den fik jeg, og det var i et miljø, som havde ry for at være skeptiske over for indvandrere. Men de valgte mig frem for andre, og det er jeg stolt over,” siger han og forklarer, at han ikke mener, at kvoter er vejen frem:

”Det nytter ikke noget at sige, at alle skal ansætte halvanden Muhammed. Det er ikke godt for nogen. Jeg vil da ikke arbejde for en, der ikke kan lide mig eller hellere vil have en anden.”

Og det er ikke kun indvandrerne selv, der skal droppe offerrollen, mener Ahmad Mahmoud:

”Når Muhammed har slået en ned, hører man tit: ’Åh, det er så synd for Muhammed. Det er fordi, han kommer fra et voldeligt hjem’. Og ja, det er synd for ham. Men det hjælper ikke noget at undskylde ham. Han skal konfronteres med sine handlinger. Det er ham selv, der skal ændre sit liv.”

2034

BORGERE MED BEN I NÆSEN OG VIRKSOMHEDER MED VOKSEVÆRK

af
FOLKETINGSGRUPPEN

foto
HENRIK DELFER



Vi ønsker et Danmark, hvor den lange arbejdsdag indgyder respekt, og hvor enhver, der er villig til at tage ansvar for egen tilværelse, har alle muligheder. For vi tror på, at tilværelsen bliver bedre og lykkeligere, hvis man kan indrette sit liv, som man selv vil.

Danmark er i 2034 en vindernation. Erhvervslivet er i vækst og balance, og alle tager fat, så de svageste kan få ordentlig omsorg. Vækst i den private sektor har sikret fællesskabet så mange midler, at ingen udsatte lider unødigt. Ingen skal sove på gaden. Ingen omsorgssvigtede børn må vente på hjælp. Alle, der falder, og ikke selv kan rejse sig, samles op. Velfærd smøres dog ikke for tyndt ud. For så batter den ikke.

Farvel til selskabsskatten

Erhvervslivet møder ingen vejboerne i fremtidens Danmark. Økonomien vil i 2034 være endnu mere global

end i dag. Virksomhederne investerer i de lande, hvor produktion og udvikling har de bedste muligheder. Derfor har Danmark i 2034 en langt mere fremadskuende erhvervspolitik. Virksomheder og iværksættere mødes med åbenhed, et hjerteligt velkommen og med konkurrencedygtige rammevilkår.

I 2034 er selskabsskatten afskaffet. Først når pengene trækkes ud af virksomheden, skal der betales

SKAT PÅ BOLIGER i 2034

Du betaler ikke skat af at bo i dit hus eller ejerlejlighed. Til gengæld skal du betale en avanceskat, når du engang forlader boligmarkedet – og vel at mærke har tjent penge på din bolig.

SKAT PÅ INDKOMST i 2034

Hver gang du tjener tre kroner, beholder du to til dig og din familie, og så betaler du én til fællesskabet. Kort og godt.

SKAT PÅ VIRKSOMHEDER i 2034

Virksomheder betaler ikke længere selskabsskat. Overskud skal hellere bruges på nye investeringer, der kan skabe vækst og dermed flere job, end skat.

til fællesskassen. Den nye økonomiske frihed styrker virksomhedernes muligheder for at investere i udvikling og nye arbejdspladser. Punktafgifterne er også væk – med mindre de regulerer direkte skadelig adfærd. Skatten på kapitalinvesteringer er i 2034 helt nede på niveau med vores nordiske nabolande.

Goddag til virkelysten

Vores nation har alle dage været præget af virkelyst og iværksættermentalitet. Det skal dyrkes endnu mere. I 2034 er vi kommet af med unødige regler og bureaukratisk bøvl. Myndighedernes systemtænkning er erstattet af sund fornuft og hjælpsomhed. Endelig er der gjort op med administrative byrder såsom feriepenge, affaldsgebyrer og arbejdsskadeafgift. Og alle nystartede virksomheder med under 50 ansatte har et regel- og byrdestop i de første fire års levetid.

I 2034 er deleøkonomi og alterna-

tive handelsformer part i økonomien. Derfor er det hele gjort lettere, og alle danskere slipper i 2034 for skatten på indtægter fra for eksempel udlejning af egen bolig og bil op til et beløb, der svarer til en gennemsnitlig månedsløn om året. Så kan alle være med.

Den danske aftalemodel regulerer også i 2034 forholdene på arbejdsmarkedet. Men dagpengesystemet er i endnu højere grad finansieret af lønmodtager og arbejdsgiver. Den eneste understøttelse, som er fuldt

ud offentligt finansieret i 2034, er kontanthjælp. Overførelsesindkomsterne har nemlig et niveau, så det altid kan betale sig at tage et arbejde. Efterlønnen? Den er afskaffet.

Privat initiativ i vælten

Vi vil et Danmark, hvor det frivillige og det private initiativ fylder mere. Vi skal sikre, at vi får den bedste og billigste offentlige service gennem konkurrence. På små 50 år er antallet af offentligt ansatte fordoblet. I 1970 var der færre end 400.000. I dag

I 2034 er vi kommet af med unødige regler og bureaukratisk bøvl.
Myndighedernes systemtænkning er erstattet af sund fornuft og hjælpsomhed.

Pensionisten Susanne hjemsøges af boligskatter

Susanne i haven foran sit hus i Allerslev midt på Sjælland. Et hus, der koster hende 34.428 kroner om året i boligskatter. Men hun bliver, til hun skal bæres ud, siger hun.

det vil sige ejendomsværdiskat og grundskyld, er afskaffet og erstattet delvist af en skat på realiserede gevinster ved salg, når man forlader boligmarkedet.

I 2034 er der håb, hvis man bliver ramt af sygdom. Det offentlige garanterer din behandling, og sygehussektoren er styrket gennem brug af private leverandører. Hospitalbesøg er fortsat gratis, og tandlægebesøg er markant billigere. På uddannelsesfronten er der lavet et vouchersystem, så der er mulighed for at studere på private ungdomsuddannelser eller universiteter – uanset hvilken økonomisk baggrund den studerende har.

Skab dit eget liv

Det kommer bag på nogen, at vi konservative gerne ser, at formuende og dem, der kan selv, skal have mindre hjælp fra det offentlige. Men sådan er det. For vi vil have et eftertrykkeligt opgør med hele tanken om, at staten skal hjælpe alle uanset behov. Staten skal kun hjælpe de svage, men til gengæld skal de have en mere anstændig hjælp. Resten af befolkningen skal have lov til at leve deres liv i fred. De velhavende kan sagtens klare sig selv.

At få børn må aldrig blive en forretningsmodel. Børn skal ikke per definition udløse direkte statsstøtte. Samme syn har vi på danskernes gæld. Begge udfordringer vedkommer reelt ikke andre end én selv. På samme måde med folkepension, som skal bortfalde for de rigeste – det offentlige skal koncentrere sig om at udbetale ydelser til dem, der reelt har et behov. Vi skal ikke tage ansvaret fra danskerne. Derfor er det også kun dem med de allerlaveste indkomster, som modtager børnechecken, når vi skriver 2034.

er tallet over 800.000. Den udvikling vil vi vende. Vi vil have mindre bureaukrati, flere varme hænder og en frugtbar konkurrence mellem det offentlige og det private.

Private aktører kan løse alle opgaver undtagen myndighedshåndhævelse. I 2034 er den grundlæggende offentlige service garanteret, men den offentlige sektor er ikke større end i 2016. Antallet af varme hænder er det samme, men flere private aktører bidrager, så antallet af direkte offentligt ansatte er gradvist reduceret og er nede på omkring en halv million. Til gengæld har langt flere fundet arbejde i den private sektor.

Drømme skal belønnes

Vi ved selv bedst, hvem vi er, og hvad vi vil. Offentlige midler ser vi derfor i bund og grund som privates penge inddraget af staten til omfordeling. Men private borgere ved altid bedre end staten. De kender selv deres eget liv og ved, hvordan det skal leves. Danskerne beholder derfor flere af deres egne penge i 2034.

Vi ønsker et Danmark, hvor en skolelærer, en læge og en blikkenslager har samme skatteprocent. Man skal

ikke straffes for at arbejde hårdt, og systemet skal være så enkelt, at enhver dansker kan udregne sin skat på bagsiden af en kuvert.

Derfor er der i 2034 en flad indkomstskat på 33 procent. Alle øvrige skatter og fradrag er afskaffet. Uanset, hvem du er, og hvor meget du tjener, så er princippet enkelt: Hver gang du tjener tre kroner, skal du selv beholde de to. Den sidste betaler du til fællesskabet. Sammen med den flade skat er der indført et socialt fribeløb til de laveste indkomstgrupper. Det betyder, at alle indkomstgrupper betaler mindre i skat end i dag.

Registreringsafgiften på biler er fjernet, og i stedet er der kommet en miljøafgift på kørsel. Afgiften på arv mellem familiemedlemmer og på familieejede virksomheder er også afskaffet. Tiden, hvor det var noget nær strafbart at bygge noget op og lade det gå videre til næste generation, er forbi.

I 2034 er danske boligejere igen helt trygge. Når man har købt og betalt sin drømmebolig, kan man ikke beskattes ud af den igen. Alle værdibaserede løbende boligskatter,

Velkommen til Allerslev. En meget lille by i udkanten af Lejre midt på Sjælland. Her er pænt og hyggeligt, og alle kender hinanden. Men her er ikke overdådigt eller mondant, og det er ikke et sted, man normalt ville tage til, hvis man skulle belyse problemerne med de stigende boligskatter. Modstanderne af at sænke boligskatterne nyder i stedet at henvise til millionærghettoer nord for København for at isolere problemet til nogle rige mennesker, som det for mange kan være svært at have rigtigt ondt af.

Men stigende boligskatter huserer også i Allerslev, og for Susanne Rishede på Gammel Byvej 22 blev det en dag først i august for meget. Hun satte sig ved computeren og forfattede et kort og kontant læserbrev til Berlingske om det uretfærdige i, at hun som folkepensionist skulle betale mere og mere i skat for at blive boende i huset.

fortsætter på side 16



Her er Susanne Rishedes læserbrev, som er delt af 1.000 danskere og set af over 250.000 på Facebook.

“
**Det offentlige
kunne næsten lige
så godt bare beholde
min pension i stedet
for at udbetale den
og så bagefter tage
halvdelen af den i
boligskatter**
”

fortsættelse fra side 15

Læserbrev skabte debat

Læserbrevet 'gik viralt' på de sociale medier, som man siger i 2016, og i skrivende stund har over 1.000 personer delt Susannes læserbrev på Facebook, hvor det nu er blevet set af over 250.000 danskere, der ivrigt debatterer Susannes situation.

“Jeg satte mig ned og skrev læserbrevet, fordi jeg blev så harm over endnu en ejendomsskattebillet. Nu må det snart være nok, tænkte jeg, og jeg synes, at de høje boligskatter er unfair. Det er faktisk decideret uartigt, og jeg kan ikke forstå, at der ikke er større folkelig modstand imod dem,” forklarer Susanne til PH om baggrunden for læserbrevet.

Susannes hus i Allerslev er stort og dejligt og velholdt, og haven står, som den skal. Grunden er 1.185 kvadratme-

ter, og huset, som Susannes familie selv har bygget ud af et gammelt hønseshus, er i dag på 167 kvadratmeter. Det er vurderet til 2,1 millioner kroner og er vel det, man godt kan tillade sig at betegne som et almindeligt hus i almindelige omgivelser.

Boligskatten tager halvdelen af pensionen

Susanne betaler 14.760 kroner om året i ejendomsværdiskat til staten og 19.668 kroner i grundskyld til kommunen. Det løber altså op i et nettobeløb på 34.428 kroner om året, som hun betaler for at blive boende i huset. Det skal tages fra Susannes eneste indkomst, som er folkepensionens grundbeløb, som giver hende 5.533 kroner om måneden efter skat.

“Hver måned er en underskudsforretning for mig. Boligskatterne alene æder

omkring halvdelen af min pension, så jeg kunne ikke blive boende her, hvis det ikke var for de penge, mine forældre engang efterlod mig. Det er jeg selvfølgelig lykkelig for, men det er jo ikke alle, der er i den situation, at de har lidt arv at tære på,” siger Susanne og fortsætter:

“Det offentlige kunne næsten kunne lige så godt bare beholde min pension i stedet for først at udbetale den og så bagefter tage halvdelen af den igen i boligskatter. Hvis jeg ikke havde været så velsignet at arve fra mine forældre, ville jeg ikke kunne blive boende her.”

Mangler ikke smør på brødet

Susanne købte huset for 38 år siden, og hun har måske ikke brug for al pladsen i dag, men hun kunne aldrig drømme om at forlade det igen:

“Mit hus har aldrig været en investering for mig. Det har været centrum for mit liv, og det vil det altid være. Det er her, mine børn er vokset op, hvor jeg har min urtehave, mine gode naboer og min familie tæt på. Jeg skal bæres ud herfra. Men uden arven fra mine forældre havde min mand og jeg næppe haft mulighed for at leve vores dejlige liv her i huset i Allerslev.”

Susanne har aldrig tjent mange penge via sit arbejde. Hun har undervist i strik på designskolerne i København og Kolding og arbejdet som strikker i et stort modefirma i København. Hun blev pensioneret i 2008 men arbejder stadig med strik og garner – nu bare som hobby.

“Jeg mangler ikke smør på brødet, og jeg er ikke fattig. Men det principielle i, at jeg skal betale mere og mere blot for at blive boende, finder jeg drønuretfærdigt. Faktisk direkte uartigt,” understreger Susanne. Hun erkender, at der skal penge i statskassen, men hun mener, at det er gået over gevind:

“Selvfølgelig skal vi betale skat, og selvfølgelig skal vores samfund køre rundt. Men det må kunne gøres på en mere retfærdig måde, og det må kunne lade sig gøre at spare i vores store offentlige system, så regningen ikke blot i stigende grad sendes videre til os, der har et hus.”

Syg tankegang

Som pensionist og boligejer gennem 38 år, synes jeg nok, at jeg har betalt så rigeligt for mit eget hus. Alle mine tjente penge gennem årene er gået til skatter og vedligeholdelse. Jeg kunne selvfølgelig ha' haft en lejebolig og så have brugt mit overskud til rejser og andet. Som pensionist uden indkomst af tjente penge, er det en syg tankegang, at egen bolig genererer skat. Et hus er ikke en virksomhed, der er ingen fradrag for vedligeholdelse, og alligevel skal der betales ejendomsværdiskat og grundskyld til stat og kommune. Grundskylden er en skandale, og den tvinger en masse mennesker til at flytte fra deres bolig.

Susanne Rishede
Gl. Byvej 22
4320 Lejre

Dansk værdi at eje sit hus

Susanne bor i dag sammen med sin mand Henri, der er pensioneret revisor og også er 73 år. De blev dog først gift sent i livet, efter at Susanne købte huset, og det er derfor stadig Susanne, der ejer det.

De stigende boligskatter gør også ondt andre steder i Allerslev, og Susanne har faktisk joket med naboen om, at de burde købe hinandens huse. På den måde kunne de leje sig ind hos hinan-

den og blive boende og dermed slippe for boligskatterne – og måske oven i købet modtage boligsikring.

“Men det kan jo heller ikke være rigtigt, at almindelige mennesker skal spekulere i den slags bare for at passe lidt på pengene. For mig er det også en vigtig dansk værdi at eje sit eget hus. Måske ikke så meget for investeringens skyld – men for følelsen og værdien i det. Det burde politikerne hellere støtte end straffe,” afslutter Susanne.



ET GRØNT DANMARK

I 2034 insisterer vi fortsat på den såkaldte generationskontrakt. Intet er så forpligtende som ansvaret over for vores børn og børnebørn. De har fortjent at vokse op i et Danmark i naturlig balance, hvor frisk luft og rent vand i hanen er en selvfølge, og hvor ingen af os behøver at frygte for forurening og konsekvenserne af global opvarmning.

En grøn klode

Miljø- og klimaudfordringen løses heller ikke i 2034 alene af det frie marked. Staten sætter rammerne og må i nogle tilfælde gå foran med investeringer i grundforskning samt udviklingen af nye løsninger og teknologi. Danmark skal turde være på forkant med den grønne omstilling.

Derfor har vi i 2034 reduceret vores CO₂-udslip med mere end 55 procent sammenlignet med niveauet i 1990. Vi er dermed et skridt tættere på, at blive helt uafhængige af fossile energikilder, som er målet for 2050.

Bæredygtig omstilling

I USA siger man, at alle penge er grønne. Og der er noget om snakken. Grøn omstilling er nemlig en regulær vækstmulighed. Men det kræver, at Danmark er på forkant med den teknologiske udvikling. I 2034 er forskningsindsatsen derfor styrket markant. De statslige bevillinger til forskning udgør mindst 1,25 procent af BNP.

Energiafgifterne er omlagt, så bæredygtige energiformer fritages, mens omkostningen ved at anvende fossile brændsler i højere grad afspejler den tilsvarende skadevirkning på vores klima og miljø. I 2034 har vi også gjort op med statslige energisubsidier. Målet er et selv bærende system, hvor grøn energi naturligt indtager en førsteplads.

I 2034 er intelligent ressourceudnyttelse og genbrug af forbrugsgoder en langt mere integreret del af det økonomiske system. Alle tænker i fælles løsninger og genanvendelse.

Flere naturlige fødevarer

Et grønt Danmark er også et økologisk Danmark. Og det økologiske landbrugsareal er i 2034 fordoblet, så det udgør knap 15 procent af Danmarks samlede landbrugsareal. Danske forbrugere har i 2034 langt bedre adgang til naturlige fødevarer, og vi har som land udnyttet vækstpotentialet i det globale marked for gourmetfødevarer. Hvis en kineser vil have økologisk

rapsoolie, laver danske landmænd det gerne.

Hensynet til naturen, vores drikkevand og dyrevelfærden er en integreret del af vores natur- og landbrugspolitik i 2034. Ingen landbrugsproduktion må skade den øvrige natur, men Danmark skal fortsat opretholde en bæredygtig og konkurrencedygtig fødevarerproduktion.

Mere natur

Konservative går også ind for konservering af natur. Vores omgivelser er under pres, og mangfoldigheden i dyre- og plantelivet er faldende. Den udvikling skal vendes. Derfor har vi i 2034 flere sammenhængende nationalparker, kommunerne har bedre incitamenter for at genoprette naturen, og der er udlagt i alt 50.000 hektar skov til initiativer, der sikrer de bedste betingelser for biodiversiteten. Vi har gennem en fremtidssikret regulering sørget for, at vores kyster kun udsættes for bebyggelse i meget begrænset omgang.

tekst
MORTEN SCHEELSBECK

foto i illustration
FLICKR (BETHMOON527)

NATUREN ER STØRRE END OS, VIGTIGERE END OS, OG DEN OVERLEVER OS

Den danske natur er en del af vores historie, og det er noget, vi kan være stolte af. Vores ældste danske træ, Kongeegen i Jægerspris Nordskov i Nordsjælland, har mellem 1.500 og 2.000 år på bagen og står forsat i skoven og troner.

Allerede da vikingerne satte sejl på Roskilde Fjord, var Kongeegen flere hundrede år gammel, og træet regnes faktisk for at være Europas ældste levende væsen. Vi har det kun i dag, fordi generation efter generation har passet på det.

PH har set nærmere på, hvad Kongeegen har oplevet i sin lange tilværelse, og vi bringer her nogle af de vigtigste nedslag i historien.

900-TALLET

Gorm den Gamle regnes typisk som den første danske konge, og han er først i kongerækken, som vi kender den. Kongen regerer fra Jelling i midten af 900-tallet, og allerede på dette tidspunkt er Kongeegen i Nordsjælland en kæmpeeg.

1992

Danmark vinder EM i fodbold ved i Göteborg i Sverige at besejre Tyskland 2-0 i en finale, hvor Peter Schmeichel står en drømmekamp, og hvor John Faxe Jensen og Kim Vilfort scorer målene.

1989

Den 9. november begynder det, vi i dag kender som Murens fald. Det bliver symbolet på Den Kolde Krigs ophør, indledningen på en ny æra i verdenshistorien – og Vesten udråbes som vinder over kommunismen.

1963

Danmark vinder for første gang Eurovision Song Contest med Grethe og Jørgen Ingmanns Dansevisen. Det sker den 23. marts i London, og i alt 16 europæiske lande deltager.

1940 - 1945

Kongeegen sættes i fem års skygge, mens Danmark er besat af Nazityskland. Men den klarer det.

1353

Margrete 1. fødes i marts som det sjette og yngste barn af Valdemar Atterdag. Margrete 1. er regent for Danmark fra 1375 til 1412, for Norge fra 1380 til 1412 og for Sverige fra 1389 til 1412. Hun er grundlægger af Kalmarunionen og Danmarks første kvindelige monark af gavn.

1536

Efter den borgerkrigs-lignende Grevens Fejde fra 1534 til 1536 gennemfører Christian 3. den 30. oktober reformationen i Danmark, og Danmark overgår officielt fra den katolske til den protestantiske kirke.

1849

Enevælden slutter, og Frederik 7. giver Danmark og danskerne Danmarks Riges Grundlov i 1849. Den er siden blevet ændret i 1855, 1866, 1915, 1920 og 1953 – hver gang med Kongeegen som vidne.

1875

Den konservative politiker Jacob Brønnum Scavenius Estrup bliver Danmarks 14. konseilspræsident. Estrup har et flertal imod sig, men sidder ved hjælp af sine provisoriske love helt frem til 1894. En bedrift, som ingen statsminister i øvrigt har slået siden.

1915

En ny grundlov giver "fruentimere" stemmeret i Danmark. Det Konservative Folkepartis forløber – Højre – havde længe været imod denne opdatering, men partiet støtter dog ændringen, da den bliver behandlet og siden underskrevet af Christian 10. den 5. juni på samme dato som den første grundlov fra 1849.

1920

Christian 10. krydser den gamle Kongeågrænse ved Frederikshøj på sin hvide hest Malgré Tout og markerer derved, at Sønderjylland atter er dansk. Genforeningen af Sønderjylland med Danmark er en realitet.





Vidste du?

I 1986 foreslog den daværende danske regering, under ledelse af statsminister Poul Schlüter, at FN's flygtningekonvention skulle moderniseres. FN skulle påtage sig et større ansvar for at fordele flygtninge direkte fra flygtningelejre. Forslaget mødte dog modstand fra vestlige lande som Canada og Australien og blev aldrig bragt til afstemning.

malet af: Niels Strøbek, 1995 (Folketinget)



Ghettoer i Danmark

Mjølnerparken, København
Tingbjerg/Utterslevhuse, København
Stærevej mv., København
Tåstrupgård, Høje Taastrup
Charlotteager, Høje Taastrup
Gadehavegård, Høje Taastrup
Askerød, Greve
Karlemoseparken, Køge
Æblehaven/Rønnebærparken, Roskilde
Agervang mv., Holbæk
Ringparken, Slagelse
Motalavej, Slagelse
Vollsmose, Odense

Byparken/Skovparken, Svendborg
Præstebakken/Syrenparken, Esbjerg
Stengårdsvej-kvarteret, Esbjerg
Korskærparken, Fredericia
Sundparken, Horsens
Munkebo, Kolding
Skovparken/Skovvejen, Kolding
Finlandsparken, Vejle
Bispehaven, Aarhus
Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus
Løvvangen, Aalborg
Sebbersundvej mv., Aalborg

Så mange flygtninge har de enkelte EU-lande taget pr. 100.000 indbyggere i 2015:



KILDE: EUROSTAT 2015



Kun 64 procent af de stemmeberettigede i Gellerup og nærmeste omegn deltog i folketingsvalget i juni 2015. Og det går oven i købet den forkerte vej, for det er faktisk over 12 procentpoint ringere end ved folketingsvalget i 2011, hvor procenten landede på 76,2. Til sammenligning lå stemmeprocenten på landsplan på 85,8 procent i 2015.

Borgerlige stemmer, der tweeter.

Dine likes, delinger og kommentarer betyder mere, end du tror.

Engager dig i debatten og følg Det Konservative Folkeparti på de sociale medier.



/Konservative



@KonservativeDK



/konservativedk



Den 7. september 2015 måtte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi lukke Sydmotorvejen fra Rødby Havn til Sakskøbing af hensyn til de mange flygtninge, der vandrede langs motorvejen.

“

For konservative er indlemmelsen i den danske nation – statsborgerskabet – det dyrebareste, vi overhovedet har.

”

af
FOLKETINGSGRUPPEN

foto
RASMUS DEGNBOL

2034
DANSKERNE
ER ET
sammenhængende
FOLK

Konservative ønsker et stærkt og sammenhængende Danmark. En nation, som lever op til sit internationale humanitære ansvar. Demokrati, frihed og den kristne religion er en stor del af fundamentet for vores fælles hjem og har været med til at skabe det Danmark, vi kender. Nye medborgere skal indordne sig efter danske forhold.

Vi skal fortsat være åbne over for dem, der kommer hertil for at arbejde og bidrage, men kursen er klarere over for personer, der forbryder sig mod dansk lov og demokratiske grundværdier. De har ingen fremtid i Danmark – og de er her slet ikke i 2034.

Ansvarlig flygtningepolitik

Danmark giver ikke ved dørene. Vi er ikke hele verdens socialkontor. I 2034 er alle relevante konventioner derfor blevet opdateret, så det bliver muligt at føre en ansvarlig og mere retfærdig flygtningepolitik. Fokus er på at hjælpe de allersvageste flygtninge, uanset hvor i verden de måtte befinde sig.

I 2034 foregår asylbehandlingen lokalt i flygtningenes nærområder, hvorfra Danmark kan afgøre, hvem og hvor mange vi har mulighed for at hjælpe. Om 18 år tager vi ikke mere end 5.000 flygtninge om året – inklusive familiesammenføringer.

fortsætter på side 26

De betydelige midler vi i dag bruger på at indkvartere og asylbehandle tusindvis af ansøgere, skal vi fremover bruge på at gøre forholdene langt bedre i lejrene i nærområderne. Og så ønsker vi fortsat at skabe sikre zoner i krigshærgede nationer som fx Syrien, så folk ikke skal tvinges på flugt fra eget hjemland.



Alle asylansøgninger skal komme direkte fra en officiel flygtningelejr i nærområderne. Dermed kan vi selv kontrollere, hvem og hvor mange, der kommer til Danmark. Vi mener, at Danmark maksimalt skal tage 5.000 flygtninge om året – inklusiv familiesammenføringer.



Da alle asylansøgninger skal indgives fra lejre i nærområderne, bliver menneskesmuglere overflødiggjort. Der er nemlig ikke længere noget incitament for at tage den farlige vej direkte til Danmark.



Ingen skal længere kunne søge asyl direkte i Danmark. Hvis man alligevel kommer til den danske grænse for at søge asyl, vil man blive afvist og sendt retur til en officiel flygtningelejr i ens nærområde.

Danske værdier kommer først

I Danmark værner vi om civilisationens kronjuveler. Særligt vores demokrati og frihedsrettigheder. Vores nationale sammenhængskraft har en grænse. Hvis vi ikke har det nødvendige økonomiske, kulturelle eller sociale overskud, så ender vi med ikke at kunne hjælpe nogen – overhovedet.

Konservative bekæmper enhver antidemokratisk adfærd og voldelig ekstremisme, der måtte true vores land. I 2034 er der ingen parallelsamfund i Danmark. Dansk lov og orden gælder alle steder. Til dem, der ikke indordner sig, er der indført mulighed for tvungen skolevalg og genhusning. Samtidig udvises personer, som ikke er danske statsborgere, og som begår kriminalitet svarende til en ubetinget fængselsstraf,

omgående af Danmark i 2034.

I 2034 kan man ikke længere bo i Mellemøsten midt på Nørrebro i København. Vi forebygger og bekæmper alle radikaliserede miljøer. Derfor er det muligt at straffe trossamfund, hvis de ikke lever op til danske, demokratiske standarder. Hvis deres prædikanter eller andre, der taler på vegne af trossamfundet, opfordrer eller tilskynder til vold, mord eller deltagelse i væbnede konflikter, bliver de om muligt udvist, og deres status som religiøst samfund tages fra dem. Samtidigt bliver notoriske hadprædikanter per automatik nægtet indrejseforbud i 2034.

Nye krav

I Danmark integrerer man sig i dansk

kultur og danske værdier. Det er ikke nok blot at overholde dansk lovgivning, hvis man ønsker at falde til i det danske samfund. En grundlæggende forståelse for dansk historie, kultur og sprog er også nødvendig. I 2034 har vi kulturel integration og total demokratisk assimilering af nye medborgere. Vi går hverken på kompromis med demokrati eller lov og orden. I 2034 bliver nye medborgere fortsat testet og undervist i Danmarks historie og kulturelle normer. Vi stiller endvidere krav til danskundskaber, før man kan ansøge om permanent opholdstilladelse. Der gives sjældent dispensation, og kun, hvis man på anden vis har vist sig villig til at integrere sig i det danske samfund.

Danmark har en lille åben økono-

mi, og der er også i 2034 behov for at tiltrække udlændinge med særlige kompetencer. Derfor er der i 2034 fortsat mulighed for, at man kan lave en aftale med danske virksomheder og få adgang til det danske arbejdsmarked – uanset hvor man kommer fra, og hvad eller hvem man tror på – så længe, man har særlige kompetencer.

Statsborgerskab er dyrebart

For konservative er indlemmelsen i den danske nation – statsborgerskabet – det dyrebareste, vi overhovedet har. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til i helt særlig grad. Derfor har vi i 2034 en langt grundigere behandlingsproces, så ingen antidemokrater kan blive danske statsborgere. Personer, som mistænkes for eks-

tremisme, skal gennem personlige samtaler, før de eventuelt får statsborgerskab. Psykiatriske diagnoser er ikke længere genveje til et statsborgerskab. I 2034 er der et uafhængigt råd, som kan bistå med vurdering af sagerne. Nye statsborgere, der har et dobbelt statsborgerskab, bliver i første omgang danske statsborgere i en prøveperiode. Det betyder konkret, at vi fratager det danske statsborgerskab igen, hvis vedkommende begår kriminalitet, der takseres til en ubetinget fængselsstraf.

Fremtidens flygtninge- og migrantsystem

Det nuværende system til håndtering af flygtninge og migranter har spillet fallit. Systemet undergraver sammenhængskraften i Danmark, da der kommer mange flere, end vi kan håndtere, alt imens den lader de svageste flygtninge, der ikke har ressourcerne til at tage flugten, i stikken. Systemet bør derfor laves fundamentalt om. I grafikken for oven kan du se, hvordan vi forestiller os fremtidens flygtninge- og migrantsystem.



2034 FAGLIGHED OG DANNEELSE

FOLKESKOLEN ER EN CENTRAL KULTURBÆRENDE INSTITUTION.

I 2034 ER DET NATURLIGT AT LADE SIT BARN GÅ I FOLKESKOLEN. DEN ER STÆRK, OG DEN SIKRER, AT ALLE ELEVER FÅR KAMMERATER FRA FORSKELLIGE SAMFUNDSLAGE, OG SÅDAN OPNÅR DE EN SUND FORSTÅELSE AF, AT MENNESKER ER FORSKELLIGE, MEN AT DER ER PLADS TIL ALLE.

af FOLKETINGSGRUPPEN foto RASMUS DEGNBOL

Fokus på faglighed

Alle dele af uddannelsessystemet skal sikre, at elever og studerende opnår et højt fagligt niveau. Det er til glæde og gavn for både den enkelte og samfundet. Uddannelsessystemet skal give børn og unge muligheder for at udnytte og udvikle deres evner bedst muligt – uanset deres baggrunde og økonomiske forudsætninger.

Folkeskolen skal sikre, at børn og unge får et grundigt kendskab til Danmarks og andre landes historie, kultur og sprog. I 2034 er undervisning i dansk- og historiekanonens fortsat obligatorisk – ligesom kristendomsundervisningen. På læreruddannelsen spiller kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab en langt mere central rolle. Vores traditioner omkring højtiderne er også sikret, og i 2034 synges der gerne morgensang i alle skoler.

I 2034 bliver vores børn endnu dygtigere i skolen. Der er obligatorisk niveaudeling i dansk, matematik og engelsk i udkolingen. Fremtidens folkeskole er også rykket endnu tættere på de enkelte elevers virkelighed, og læringsfor-

merne er tilpasset elevernes læringsbehov. Folkeskolen er i 2034 et sted, der sikrer eleverne tid til fritid og fordybelse. Derfor er de obligatoriske lektiecaféer afløst af et frivilligt tilbud.

Alle eksaminer er som udgangspunkt individuelle i 2034, og kvaliteten af undervisningen på alle skoler bliver løbende testet. Testresultaterne bliver øjeblikkeligt lagt ud offentligt. En central del af folkeskolen i 2034 er åbenhed og offentlig indsigt i alle resultater.

Folkeskolen ledes og drives lokalt. Derfor ansætter skolebestyrelserne i 2034 frit personale og ledelse, ligesom forældrene frit har mulighed for at vælge mellem grundskolerne i lokalområdet.

Og i 2034 er der et stærkt tilbud af frie og private skoler, der står som et godt supplement til folkeskolens muligheder.

Forældre har ansvaret

Fra folkeskolen til universitet skal læring og faglighed i de enkelte fag være i fokus. Faglighed er forudsætningen for

pædagogiske eksperimenter. Uden viden og færdigheder bliver selvstændighed nemt til anarki, kreativitet bliver til amatørisme, og kritisk tænkning forvandles til kværlanteri.

Det er – også i 2034 – forældrenes ansvar, at deres børn møder op undervisningsparate og til tiden i folkeskolen. Der er fuld respekt om læreren, og der er ro i klassen. Der er ingen tolerance over for truende eller voldelig adfærd. Mobning har vi gjort op med. Og i 2034 er det langt mere udbredt at bruge forældresanktioner. Børn, der skaber ballade, hentes øjeblikkeligt af forældrene.

Respekt om underviserne

Danske lærere er faglige autoriteter, der giver vores børn den nødvendige dannelse og

leverer en uddannelse i verdensklasse. Derfor er læreruddannelsen i 2034 fem år lang og delvist akademisk.

Ansvarsfuld studerende

I 2034 er der også taget et opgør med tanken om, at studerende på videregående uddannelser er svage individer. Derfor er den nuværende uddannelsesstøtte (SU) i 2034 omlagt til et lånebaseret system, hvor den studerende har adgang til statsgaranterede lån med både en favorabel rente og fleksible tilbagebetalingsvilkår. Til gengæld skal dele af de midler, der spares i SU, løbende geninvesteres i vores folkeskoler, ungdomsuddannelser og universiteter.

**UDEN VIDEN OG
FÆRDIGHEDER BLIVER
SELVSTÆNDIGHED
NEMT TIL ANARKI,
KREATIVITET BLIVER TIL
AMATØRISME, OG KRITISK
TÆNKNING FORVANDLES
TIL KVÆRLANTERI.**

KVANTITET ER IKKE LIG KVALITET

Danmark er efter folkeskolereformen det land i OECD, der har de længste skoledage, men målt på resultater halter vi stadig efter mange andre lande, hvor eleverne har meget mere fritid.



BØRN I DANMARK
10.040 skoletimer



BØRN I POLEN
6.327 skoletimer



Kilde: PISA, 2012

Vi har igen og igen hørt, at en længere skoledag vil betyde en bedre folkeskole. Den præmis har Det Konservative Folkeparti dog aldrig købt ind på, for tallene fra udlandet viser ret tydeligt, at de to ting ikke nødvendigvis hænger proportionalt sammen. En uge i folkeskolen bliver altså ikke 20 procent bedre, fordi man lægger 20 procent ekstra timer på skemaet.

HVERDAG OG FRITIDSDRØMME

Folkeskolen er udgangspunktet for de danske børns uddannelse. Den er deres indgang til et liv med læring og udvikling. Skolen indeholder også drømme om fremtid og om muligheder. Politisk Horisont har talt med tre folkeskoleelever om, hvad de synes om at gå i skole, hvad de bedst kan lide ved skolen – og ikke mindst, hvad deres fremtidsdrømme er.



DAVID

16 ÅR, 9. KLASSE
VESTRE SKOLE, I SVENDBORG

I hvilke fag lærer du mest?

»Matematik. Jeg synes, det er sjovt at lære at regne, fordi man kan bruge det til så meget forskelligt senere i livet.«

Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med, når du engang er færdig med skole og uddannelse?

»Jeg er ikke 100 procent afklaret endnu, men jeg vil nok helst være elektriker. Jeg har altid været glad for elektronik, og jeg er sådan en, som folk kommer til, når noget ikke virker.«



SARAH

11 ÅR, 5. KLASSE
ØRKILDESKOLEBYEN, I SVENDBORG

I hvilke fag lærer du mest?

»Jeg kan lide næsten alle timer, men jeg kan allerbedst lide billedkunst. Det er mit yndlingsfag. Der får jeg lov til at male og tegne, og undervisningen foregår på en sjov og kreativ måde.«

Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med, når du engang er færdig med skole og uddannelse?

»Jeg vil være tegner. Og jeg er også rigtigt god til at tegne og male. Min mor har lavet tegnebord til mig derhjemme, så jeg også kan blive bedre til det uden for skoletid.«



PHILIP

11 ÅR, 5. KLASSE
RUDOLF STEINER-SKOLEN, I ODENSE

I hvilke fag lærer du mest?

»Jeg kan godt lide dansk, for der skal man øve sig i at skrive, og så bliver man bedre til det. Og så kan jeg også godt lide engelsk, for når man skal lære et helt nyt sprog, så oplever man virkelig, at man rykker sig, når man pludselig kan noget nyt.«

Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med, når du engang er færdig med skole og uddannelse?

»Jeg vil virkelig gerne være politibetjent, og jeg synes også, jeg kender lidt til det, fordi jeg har set mange politiserier i fjernsynet, og det virker interessant. Politibetjentene ser ud til at have det sjovt, selvom de laver mange forskellige ting – og så vil jeg selvfølgelig også gerne være med til at fange forbrydere.«



2034

ET SOLIDT OG SOLIDARISK FORSVAR

af
FOLKETINGSGRUPPEN
foto
RASMUS DEGNBOL

“

NATO-samarbejdet er grundlaget for vores sikkerhed og tryghed. I 2034 prioriterer vi to procent af bruttonationalproduktet til det fælles forsvar.

Under Anden Verdenskrig var mange konservative mænd og kvinder aktive i modstandskampen. Det er ikke tilfældigt. For vi vil altid værne om nationen og beskytte vores borgere. Derfor har vi i årene frem mod 2034 medvirket til at genskabe et stærkt og moderne forsvar, som garanterer Danmarks suverænitet og beskytter vores land, værdier og interesser – både herhjemme og i udlandet.

NATO-samarbejdet er grundlaget for vores sikkerhed og tryghed. I 2034 prioriterer vi to procent af bruttonationalproduktet til det fælles forsvar. Styrkelsen af forsvaret skal sikre, at vi kan overvåge og forsvare vores nationale selvstændighed og samtidig kan støtte vores alliancepartnere i verdens brændpunkter.

Et stærkt beredskab

Danmark har i 2034 en flåde med blandt andet ubådskapacitet, som sikrer, at vi både kan patruljere vores nære farvande og være til stede og hævde dansk suverænitet i Arktis. Danmarks væbnede styrker har en størrelse og robusthed, så vi kan støtte vores alliancepartnere to forskellige steder i verden på samme tid med en styrke i regimentstørrelse.

I 2034 sikrer værnepligten fortsat

forsvarets folkelige forankring og leverer den nødvendige mandskabsmæssige fødekæde til forsvaret og beredskabet. Antallet af værnepligtige er desuden udvidet, og det samme er tjenesteperioden.

Fremtidens sikkerhedsudfordringer udgøres også af klimaforandringer, terrorangreb, folkevandringer og epidemier. Derfor er beredskabet styrket i 2034. Beredskabets vitalitet og Hjemmeværnets erfaring udgør en markant del af det danske nødberedskab, og også i 2034 indgår de i vores samlede forsvar og beskyttelse af nationen.

Stolt forsvarskultur

I 2034 har vi også styrket kulturen i forsvaret. Vigtige historiske steder som Nyboder, Kastelet og Frederiksborg Slot er fortsat bolig og tjenestested for det danske forsvar. Desuden er der sket en markant styrkelse af vores veteranpolitik, så pårørende og udsendte får den hjælp og støtte, de har brug for. Konkret er der øremærket midler til flere veteranhjem og til at sikre en bedre behandling af fysisk og psykisk sårede soldater. I 2034 er der minimum ét veterancenter i hver region. Ingen dansk soldat, som er skidt, skadet eller skudt skal stå alene med sine problemer.

i 41.742 danskere har siden 1991 været udsendt på en international militær mission.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

FORSVAR

FOR FÆLLESSKABET

Tusinde af unge melder sig hvert år frivilligt som værnepligtige. En del af dem bliver professionelle soldater. Men hvem er de mennesker, der vælger en levevej med livet som indsats for at forsvare fællesskabet?

Interview af ALEXANDER TOLSTRUP Foto RASMUS DEGNBOL

”Kan vi sige kl. 16, da jeg først bliver aftrådt dér.” – selvom sms'en får ansættelsen i Forsvaret til at lyde som et 8 til 16-job, er der reelt noget andet på spil. Der skal være styr på logistikken. Det er ikke til diskussion, for livet som professionel soldat kræver, at man holder fysikken i orden, hovedet koldt og styr på de praktiske detaljer.

Alexandra, som har sendt besked, er et af de unge mennesker, der har haft alle valgmuligheder efter sin ungdomsuddannelse. Hun kommer fra et almindeligt hjem med badminton i fritiden og familiehytte i muremestervillaen og har valgt Forsvaret til. For som hun siger: ”Nogle skal være villige til at stille sig selv til rådighed for fællesskabet og hjælpe dem, der ikke kan hjælpe sig selv.”

Kæmper for den bedste verden

Selvom den personlige udvikling bestemt er et plus, er det noget så gammeldags som fædreland- og næstekærlighed, der driver Alexandra. Hun vil gøre en værdifuld forskel i verden, og hun vil gøre det som soldat i det danske forsvar.

”I den bedste verden eksisterede der ikke krig. Men det gør der desværre. Og jeg vil gerne gøre et aktivt forsøg på at gøre en forskel i verden. Kæmpe for frihed og menneskerettigheder. Der skal ikke være befolkninger, der lever i undertrykkelse. Alt det vil jeg gerne kæmpe for. At mennesker i verden generelt får bedre forhold.”

Det største offer

Efter et introduktionsmøde for aftjening af værnepligt i Hæren var Alexandra klar over, at det var hendes kald. Selvom risikoen for at skulle give det største offer for fællesskabet er til stede. Hæren selv lægger heller ikke fingre imellem, når rekrutterne får fortalt, hvad jobbet indebærer. På hjemmesiden står der også, at jobbet ikke er ufarligt, og at det man kommer til at opleve, er ikke altid behageligt.

”Jeg er helt klar over, at der er en mulighed for, at jeg kan blive udsendt. Man hører også hele tiden noget i nyhederne omkring internationale missioner. Så det ligger da i baghovedet. Og noget af det jeg tænker rigtig meget over er: Hvad med livet, når man

kommer hjem igen – kan jeg håndtere det? Kan min psyke klare det? Man ved det jo ikke, før man har prøvet det. De prøver selvfølgelig at forberede os bedst muligt, men man kan jo ikke forestille sig det, før man står i det,” siger Alexandra.

Tilråb fra danskerne

Men også i hverdagen, langt væk fra tankerne om en mulig udstationering, må man betale en pris for livet som soldat. Selv har Alexandra kun oplevet positive tilkendegivelser fra omverdenen, men flere i hendes deling er blevet mødt med negativitet. Som da en soldaterkammerat blev mødt med tilråb på banegården og et spørgsmål blev skreget ud gennem køreplaner, kufferter og klippekort: ”Hvad fanden er det, du laver?”

Alexandra forklarer, at hun ved, at der er mennesker, som ikke forstår, hvad hun har gang i. ”Men et eller andet sted rører det mig ikke. For det er min beslutning. Det betyder meget for mig, at min familie bakker mig så meget op. Selvom de selvfølgelig helst ser, at jeg ikke bliver udsendt.



Category

»Der skal ikke være befolkninger, der lever i undertrykkelse. Alt det vil jeg gerne kæmpe for. At mennesker i verden generelt får bedre forhold«

Men det er jo en del af det at være herinde,” siger hun.

En krævende livsstil

Afkaldet til den såkaldt normale hverdag har gjort sit indtog, og klichéen om blod, sved og tårer passer godt på soldaterlivet. Men der er ikke skyggen af klynk fra den unge kvinde fra København.

”Det værste ved at være i militæret, er det, man giver afkald på. Man giver afkald på en stor del af sit liv. I over et halv år har jeg ikke rigtig været hjemme. Man kommer på besøg hos sig selv i halvandet døgn af gangen. Det er hårdt. For man får ikke set sin

familie og sine venner. Jobbet er tidskrævende. Og man skal bestemt ikke tage det for pengene. For man bliver ikke millionær. Det er mere en livsstil,” siger Alexandra.

Til gengæld bliver man en del af et tæt sammenhold, når man tager en uddannelse i militæret. Et fællesskab af folk, der har truffet et valg om at uddanne sig og beskytte alle os andre.

”Vi bor jo tætpakket sammen og er sammen 24 timer i døgnet. Man kommer meget tæt på hinanden, også fordi man bliver presset, når man er ude. Man bliver lynhurtigt rigtig gode venner, og alle taler om, at det er venskaber for livet.”, som Alexandra beskriver det.

Alle burde prøve det

Efter Alexandra afsluttede sin værnepligt, blev hun hurtigt enige med dem, hun aftjente med, om, at alle mennesker burde tage fire måneders værnepligt. Selv dem, der ikke ville fortsætte i Forsvaret, var enige.

”Man får nogle redskaber og lærer sig selv at kende på en måde, som man måske ikke var kommet til, fordi man ikke selv havde fundet på at sove fire dage i en skov i minus ti grader og får mindre søvn og mad, end man egentlig burde.”

Det er det hele værd, understreger Alexandra: ”Man skal kunne hjælpe sig selv og andre.”

Vidste du?

Det var under Schlüter, at genopretning af naturen for første gang blev en aktiv del af dansk politik. Først med naturforvaltningsloven fra 1989 og siden med naturbeskyttelsesloven fra 1992.

1989

1807

Mange af de egetræer, du ser i de danske skove, blev plantet fordi man ønskede at erstatte den danske flåde, efter at englænderne beslaglagde den under Napoleonskrigene i 1807. Egene blev klar til brug omkring år 2000, men står endnu uberørt.

Kilde: Gyldendals, Den Store Danske

BOLIGSKATTER UDE AF KONTROL

Så meget tjener staten om året i boligskatter på danskernes ejendomme



24 mia. kr.

2001



43 mia. kr.

2016



51 mia. kr.

2020

CO₂-udledninger er ikke en forudsætning for økonomisk vækst



Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Danmarks Statistik Basisfremskrivningen 2015. 2010 priser, kædede værdier.

i 2.100.000 danskere bliver årligt beskattet af deres ejerboliger.

Kilde: Skatteministeriet

“

Sidste gang I forhandlede et forsvarsforlig her i Danmark, i 2011-2012, så verden ikke ud, som den gør i dag. Det var før ISIL og det var før Ruslands invasion på Krimhalvøen, og som ethvert andet land er I nødt til at forholde jer til virkeligheden, som den er og handle derefter.

RUFUS GIFFORD
USA's ambassadør i Danmark.

DANSKE VERDENS- BORGERE

Vi elsker vores land, og vi passer på det. Derfor er Danmark også aktivt i internationale sammenhænge i 2034. Kun gennem et aktivt engagement i omverdenen kan et lille land sikre sine interesser.

I 2034 er det et andet EU end det, vi ser i dag. Storbritannien har forladt fællesskabet, og det har affødt nye reformer. Det europæiske samarbejde har fred, frihed og frihandel i fokus. EU drejer sig om det økonomiske indre marked og dets fire fundamentale søjler: Fri bevægelighed for varer, tjenester, arbejdskraft og kapital.

Det er endeligt slået fast, at EU ikke skal blande sig i, hvordan vi indretter vores arbejdsmarked, vores skoler, vores hospitaler, vores kultur og vores sociale system. Der er gjort op med idéerne om en social union på europæisk plan. Den danske velfærdsmodel er tilpasset de danske behov i 2034 og fuldt ud beskyttet mod misbrug. Det er slut med at sende sociale ydelser ud af landet, og i Danmark er det skatteydere, der nyder godt af velfærd.

EU er beskyttet af en hermetisk, fælles sikret, ydre grænse. Migranter fra Nordafrika og Mellemøsten har

ikke længere fri adgang til Europa, som det passer dem. Man kan ikke længere søge asyl ved at møde op i Danmark. Det søger man i en flygtningelejr i et nærområde.

Danmark er en aktiv spiller i EU og andre internationale organisationer. Danmark deltager i 2034 fuldt og helt i politisamarbejdet på tværs af grænser i EU. Vi er kommet problemet med omrejsende tyvebander fra udlandet til livs, og organiseret kriminalitet på internationalt plan er kommet under hårdt pres på grund af det øgede samarbejde om efterforskning og bekæmpelse.

Danmark er et grønt land. Og vi går forrest. Vi viser vejen frem for en fælles energi- og klimapolitik i EU. Den danske overskudsproduktion af energi sælger vi i 2034 til Tyskland, fordi der er rigelige fysiske forbindelser, og fordi vi har truffet aftaler om en effektiv udnyttelse af energien på tværs af grænserne. Ved at stå last og brast med andre EU-lande i grønne spørgsmål har vi haft en kolossal forhand-



af
FOLKETINGSGRUPPEN
illustration
COLOURBOX

lingskraft. Og vi har accelereret ud-
rulningen af den vedvarende energi.
Dermed har vi også stækket Ruslands
jerngreb på den europæiske energi-
forsyning.

I 2034 er Norden i fo-
kus. Vi passer
på Østersøom-
rådet, og der
er skabt et tæt
samarbejde med
Baltikum, så den
sikkerhedspolitiske
situation er under
kontrol. Det nordiske
forsvarssamarbejde er
blevet tættere.

Forsvarssamarbejdet
i NATO er intensiveret
i 2034. Flere nationer er
kommet til. Også Sverige
og Finland. Med et styrket

dansk forsvar i 2034 lever vi op til
løftet om at bidrage med to procent af
vores bruttonationalprodukt til for-
svarsalliancen.

Danmark stiller op i kampen for vo-
res frihed og vores demokratiske mu-
ligheder. I 2034 nedkæmper vi terror-
organisationer og barbariske nationer
igennem et FN, hvor diktaturstater
ikke længere får lov at bestemme.
Men vi er stadig uafhængige og kan
selv tage initiativ for at forsvare vores
land.



VISION 2034

Det Konservative Folkeparti

Mere tryghed. Flere muligheder.